

colofon

Sinar Anugerah nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Sinar Anugerah, die zich ten doel stelt Gods werk in Indonesië te ondersteunen. De stichting is opgericht op 3 oktober 1964 en staat ingeschreven in de KvK te Amsterdam onder nummer 41197782.

Bestuur:
A. Bakker, Voorzitter
 tel.: 020 696 0421
A. Schuyt, Secretaris/Penningmeester,
 tel.: 06 24964654
H.V. de Jooede-Kumala, Projecten,
 tel.: 036 5341964

Adviseur:
Dhr. T. de Vries

GIFTEN
Algemeen:
IBAN rekeningnummer:
NL 48 INGB 0000 294715
 op naam van:
 Stichting Sinar Anugerah

Weduwen en wezen:
IBAN rekeningnummer:
NL 10 INGB 0000 651486
 op naam van Stichting Sinar Anugerah afd. W&W-fonds



ANBI nummer: 8050.84.034

Oplage: 500
 Redactie: A. Schuyt

Stichting Sinar Anugerah
 Antwoordnummer 740
 7600 WB ALMELO

e-mail: info@sinaranugerah.nl

www.sinaranugerah.nl



Mededeling Acceptgiro's

Per 1 juni 2023 is ING gestopt met het verwerken van acceptgiro's. U kunt uw giften vanaf nu overmaken via bankbetalingen. Dit kunt u doen via internetbankieren op uw computer of via de mobiele telefoon.

Als u gewend was geweest om gebruik te maken van de meegezonden acceptgiro's, dan ontvangt u met deze nieuwsbrief een machtigingsformulier om een periodieke incasso in te stellen, als u dat zou willen. U kunt de machtigingsformulier invullen en retourneren naar het volgende adres:

Stichting Sinar Anugerah
 Antwoordnummer 740
 7600 WB ALMELO

U hoeft niet bang te zijn dat u hieraan vast zit. Met één e-mailtje of telefoontje aan ons kunt u de automatische incasso direct stopzetten. Mocht u vragen hierover hebben, laat het ons s.v.p. weten, wij helpen u graag.

VAN DE PENNINGMEESTER

Namens onze broeders en zusters in Indonesië, danken wij u voor uw giften en gebeden. In het eerste kwartaal van dit jaar heeft SA, dankzij uw steun het volgende werk in Indonesië kunnen verrichten:

- 57 kansarme kinderen ontvingen goede verzorging en onderwijs;
- 14 weduwen ontvingen een maandelijks 'pensioentje';
- 11 pioniers ontvingen een maandelijks toelage;
- 11 studenten ontvingen een Bijbelschoolopleiding.

Hieronder ziet u het overzicht van de projectinkomsten en uitgaven in het eerste kwartaal verdeeld over de giftencodes. De ontvangen reguliere giften worden direct en verantwoord besteed aan hulp- en zendingsprojecten in Indonesië.

Projecten	Inkomsten	Uitgaven
01 KERKEN	236	-
02 PIONIERS	721	731
03 BIJBELSCHOOL (studenten)	407	333
04 KERSTGIFT	-	-
05 WEDUWEN EN WEZEN	2.498	3.567
06 NOODHULP	-	-
TOTAAL	3.862	4.631

GIFTENCODES IN CENTEN

01 KERKEN

02 PIONIERS

03 BIJBELSCHOOL (STUDENTEN)

04 KERSTGIFT

05 WEDUWEN & WEZEN

06 NOODHULP

SINAR
 ANUGERAH
 STICHTING



nieuwsbrief



Moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen.

Psalm 20:5

Beste broeders en zusters,

Wat een vreugde om u weer te mogen begroeten! Terwijl ik mijn gedachten liet dwalen, stuitte ik op de woorden van Psalm 20:5 die mijn hart verwarmde: "Moge Hij geven wat uw hart verlangt, en al uw plannen doen slagen."

Herinnert u zich nog de goede voornemens van januari? Het lijkt een eeuwigheid geleden. Persoonlijk kan ik me zelfs niet meer herinneren wat ik mezelf destijds heb voorgenomen. Toch begrijp ik dat we vaak iets bedenken dat ten goede komt aan onszelf. Ik herinner me dat ik mezelf voorgenomen had om meer te bewegen, meer vriendelijkheid te tonen aan anderen en te proberen wat gewicht te verliezen.

Als ik nu terugkijk, moet ik toegeven dat ik deze voornemens niet volledig heb waargemaakt. Na zes maanden ben ik niet afgevallen en ben ik gestopt met bewegen. Maar er is één ding waar ik wel naar streef: meer vriendelijkheid jegens anderen, in de ruimste zin van het woord.

Toen ik de bovenstaande tekst las, besefte ik me dat deze woorden beter zijn dan al mijn goede voornemens bij elkaar. Het is belangrijk om te weten wat ons hart werkelijk verlangt. Voor sommige mensen kan dit een lastige vraag zijn. Verlangt u naar gezondheid?

Gezondheid voor ons gezin, financiële stabiliteit, welzijn voor

onze familie, zowel hier als in Indonesië? We hebben allemaal diep gekoesterde verlangens. Het is goed om ze te hebben, maar we moeten ook plannen maken om deze verlangens te verwezenlijken. Wees gerust, we zijn gezegend, want er staat geschreven in Mattheüs 11:28: "Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven."

Laten we niet de fout maken om alles te willen, alles te doen en onszelf voorbij te rennen. Het leven op zichzelf is al uitdagend genoeg. Vind rust bij de Vader en geef al uw zorgen aan Hem over.

Ik voel me gezegend en vereerd om de Heer te mogen dienen. Het vervult me met vreugde om te zien hoeveel mensen bereid zijn om schouder aan schouder te staan, om onze broeders en zusters in Indonesië te ondersteunen. Dit is enkel en alleen mogelijk door Gods genade. Het is de Here die onze plannen doet slagen!

Moge de Heer u overvloedig zegenen,
 Arend Bakker, Voorzitter

Een Baken van Hoop

In de schaduw van de Almachtige staan wij zij aan zij, in liefde verenigd. Met barmhartige handen reiken wij uit, om de gebroken van hart te helen, de zielen te voeden.

In het land van overvloed en genade, komen wij samen in dienstbaarheid. Als rentmeesters van Gods gaven, delen wij aan hen die de wereld vergat.

We openen onze armen als een schild van hoop, voor weduwen, wezen en hen die ontheemd zijn. In de voetsporen van onze Heiland, zo zachtmoedig en mild, dragen wij zorgen voor onze broeders en zusters.

Laat ons liefde geven in overvloed, die de dorstige harten verzadigt, en hun hoop doet herleven. Want in onze daden weerspiegelt zich Gods licht, als we de lasten verlichten en de duisternis verdrijven.

Laten we zorgen voor de zwakken en verdrukten, met woorden van troost en daden van gerechtigheid. Want in elk gebaar, elk vriendelijk woord dat we spreken, ontvouwt zich de liefde van Christus, in eeuwigheid.

Laten we onze handen uitstrekken, met genade en compassie. Voor de kansarmen en verlorenen, een baken van hoop.

Als getuigen van Gods liefde, voor altijd en eeuwig.

Een leven van toewijding en dankbaarheid

In het hart van de stad Surabaya woont een inspirerende vrouw genaamd Nuryiati. Op 60-jarige leeftijd staat ibu Nuryiati moedig in het leven. Ze is gezond en staat elke dag vroeg op om voor de kinderen van anderen te zorgen. Als een kinderoppas werkt ze vijf dagen per week, van zes uur 's ochtends tot vijf uur 's middags, om zo haar bescheiden maandelijkse inkomen te verdienen. Samen met de maandelijkse ondersteuning van Stichting Sinar Anugerah kan ibu Nuryiati rond komen.

Ibu Nuryiati heeft tragische verliezen geleden in haar leven. Zij heeft haar echtgenoot en een van haar drie kinderen verloren. Haar andere twee kinderen zijn getrouwd en wonen buiten de stad. Ze werken hard als bouwvakkers om in hun levensonderhoud te voorzien. Hoewel ze ibu Nuryiati geregeld bezoeken, is het voor hen een uitdaging om haar te ondersteunen.

Ondanks moeilijkheden en beperkte middelen, is ibu Nuryiati de Heer dankbaar voor Zijn liefde en genade in haar leven. Ze is dankbaar dat zij in een kleine huurwoning mag wonen en dat zij gezond is.

Voor haar kinderen is Ibu Nuryiati dankbaar dat zij gezond zijn.

Ibu Nuryiati is een toegewijde gelovige vrouw, die actief lid is van de plaatselijke gemeente. Regelmatig helpt ze bij het collecteren tijdens de kerkdiensten. Om naar de kerk te gaan, maakt ze gebruik van het lokale vervoersmiddel, de bemo (scooter taxi), waarvoor ze per keer 15.000 rupiah (ongeveer 1 euro) moet betalen. Ondanks de uitdagingen die ze dagelijks tegenkomt, is haar geloof in God rotsvast en blijft ze de gemeente ondersteunen daar we ze kan.

Het verhaal van Ibu Nuryiati herinnert ons eraan dat er moedige mensen zijn die ondanks de tegenslagen van het leven standvastig blijven in de Heer. Haar leven van toewijding aan anderen, haar dankbaarheid en haar geloof zijn voorbeelden die ons inspireren en aansporen om zelf meer liefde en medeleven te tonen.

Stichting Sinar Anugerah ondersteunt ibu Nuryiati en vele anderen zoals haar. Met uw gebed en financiële hulp kunnen we een verschil maken in het leven van onze broeders en zusters in Indonesië.



Samen kunnen we hoop brengen en levens veranderen. Laten we onze handen ineen slaan en onze harten openen voor degenen die onze steun nodig hebben.

Samen kunnen we een wereld creëren waarin liefde en zorg voor elkaar centraal staan. Samen kunnen we het koninkrijk van God in Nederland en in Indonesië verbreiden.

Impact in de binnenlanden van Oost-Kalimantan



Shalom! Ik wil mij graag aan u voorstellen. Mijn naam is Frida en ik ben moeder van twee opgroeiende jongens.

Al sinds de oprichting van de Tunas Benih Kasih christelijke kleuterschool in september 2010, in het dorp Kuntap in de binnenlanden van Oost-Kalimantan, ben ik betrokken als schoolhoofd en lerares. Het is moeilijk te geloven dat ik al meer dan 12 jaar deel uitmaak van deze prachtige school.

In deze periode waren er vele uitdagingen geweest die ik moest overwinnen, als schoolhoofd en lerares. In het begin had ik moeite als schoolhoofd met het verkrijgen van de juiste vergunningen en toestemmingen van de overheid. Ik had geen ervaring in het omgaan met overheidsinstanties en er waren veel documenten die voorbereid moesten worden.

Als lerares had ik ook mijn eigen uitdagingen. Hoe kan ik effectief lesgeven aan jonge kinderen? Hoe kan ik de regels van de gramma-

tica op een begrijpelijke manier overbrengen? Hoe kan ik hen het beste begeleiden? Maar met de tijd kon ik deze uitdagingen geleidelijk aanpakken en overwinnen, hoewel ik elke dag nog steeds nieuwe dingen leer.

De vreugde van leidinggeven en lesgeven komt tot uiting wanneer we de kernwaarden van de school, de negen vruchten van de Geest, in praktijk brengen. Het heeft ook mijn karakter gevormd, waardoor ik geduldiger ben geworden en beter in staat ben om mijn emoties te reguleren, wanneer situaties niet verlopen zoals ik ze had gehoopt.

Op dit moment wil ik graag mijn oprechte dank uitspreken aan u die onze activiteiten op de Tunas Benih Kasih kleuterschool ondersteunen.

U hulp maakt het mogelijk om het Woord en de liefde van de Heer bij de basis mee te geven aan de kinderen uit het dorp. Ik bid dat God u als instrument blijft gebruiken om tot zegen te zijn voor velen.

Een roeping voor Oost-Nusa Tenggara

In het hart van Java, in de prachtige stad Solo, bloeit een jonge student genaamd Seppri. Op 22-jarige leeftijd heeft hij al een opmerkelijk levensverhaal.

Seppri is opgegroeid in Oost-Nusa Tenggara op het eiland Rote, gelegen ten Zuid-Westen van de stad Kupang. Hij komt uit een bescheiden gezin, waar zijn vader en moeder hard werken als rijstboeren. In de zomermaanden bouwen ze dammen om water vast te houden voor de rijstvelden. Na de rijst oogst schakelen ze over op de teelt van watermeloenen, waarbij ze gebruik maken van water uit de rivier. Het harde werk van zijn ouders heeft Seppri geïnspireerd om zichzelf verder te ontwikkelen.

Seppri heeft gehoord over de Bijbelschool Intheos in Solo via zijn oudere broer die actief is in het kerkwerk in de stad Pati, Midden-Java. Gedreven door een roeping op de Heer te dienen, schreef hij zich in voor de opleiding.

Nu zit hij in zijn zevende semester en zijn doel is om leraar godsdienst te worden. Zijn academische prestaties zijn uitstekend, hij is vooral geïntrigeerd door het vak Christelijke Ethiek. Het vak daagt hem uit om na te denken over zijn eigen waarden en gedrag.

Seppri heeft een duidelijke visie voor de toekomst. Hij wil terugkeren naar zijn geboorteplaats om daar als docent aan de slag

gaan. Hij ziet de uitdagingen waarmee zijn gemeenschap te kampen heeft op het gebied van onderwijs en wil zich inzetten voor positieve verandering. Zijn droom is te bouwen aan een betere toekomst voor de jongeren van Oost-Nusa Tenggara.

Wij zijn geïnspireerd door het verhaal van Seppri. We geloven in zijn passie, vastberadenheid en verlangen om anderen te dienen. Met uw steun kunnen we Seppri en vele anderen studenten helpen bij het verwezenlijken van hun

dromen en het maken van een blijvend verschil in hun gemeenschappen. Laten we Seppri en zijn medestudenten van Intheos omarmen en hen aanmoedigen in hun roeping en bediening. Uw gebed en bijdrage maakt het verschil!

Samen met u heeft Stichting Sinar Anugerah in de afgelopen 60 jaar Gods hoop en liefde gebracht in Indonesië. Wij mochten een bijdrage leveren aan de positieve transformatie van duizenden levens, tot eer en glorie van Zijn Naam! Halleluja!



Ik wil graag Information Technology studeren



We zijn verheugd om u kennis te laten maken met een bijzondere jongeman genaamd Jehova. Jehova is 16 jaar oud en woont in het kindertehuis Silo in Karanganyar. Momenteel zit hij in de tweede klas van de middelbare school en doet het goed.

Jehova is een energieke jongen met een passie voor voetbal. Hij geniet ervan om samen met zijn vrienden uit het kindertehuis te spelen en fietstochtes te maken. Zijn favoriete voetbalclub komt uit Solo. Hij is een enthousiaste supporter en houdt de prestaties van zijn club nauwkeurig bij.

Jehova heeft drie jongere broertjes en twee oudere zusjes die thuis wonen. Tijdens de jaarlijkse Ramadanvakantie wordt Jehova door zijn ouders opgehaald, dan brengt hij een week thuis samen met de familie door. Het is een

kostbaar moment van hereniging en het versterken van familiebanden.

Jehova heeft al vijf jaar in het kindertehuis Silo gewoond en hij voelt zich hier gelukkig. Het weeshuis biedt hem een veilige omgeving waar hij kan opgroeien en zich kan ontwikkelen.

Jehova heeft grote dromen voor zijn toekomst. Hij wil graag Information Technology studeren, maar weet nog niet op welke school of universiteit hij verder kan studeren. Hij is vastbesloten om zijn passie voor technologie te volgen en een verschil te maken in de wereld.

Het is dankzij uw steun dat Stichting Sinar Anugerah jonge mensen zoals Jehova kan helpen om hen liefdevol op te vangen en om hun dromen waar te maken. Namens Jehova willen wij u danken voor uw gebeden en steun!